



Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC - Dinther (06-24250293). Secretariaat: Past. Maasstraat 16 - 5473 CG - Heeswijk (293239).

e-mail: [secretariaat@dewojstap.nl](mailto:secretariaat@dewojstap.nl) website: [www.dewojstap.nl](http://www.dewojstap.nl)

## Nieuwsbrief nr.6, juni/juli 2018

### Mededelingen:

Beste leden van HKK De Wojstap,

Op 25 mei j.l. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op grond van deze verordening moeten wij in een privacyverklaring aangeven hoe wij met de persoonsgegevens van onze leden omgaan. Omdat wij altijd al zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze leden omgingen, verandert er voor ons vrijwel niets. Het is meer een kwestie van hier en daar het spreekwoordelijke puntje op de i zetten. Mijn verzoek is of jullie onderstaande privacyverklaring eens even willen doornemen en uiterlijk 1 augustus a.s. via het [secretariaat@dewojstap.nl](mailto:secretariaat@dewojstap.nl) laten weten of je met deze verklaring kan instemmen. Als je **niets** laat weten ga ik er vanuit dat je het met de gang van zaken eens bent.

Met vriendelijke groet,

Elle Klop

(vice voorzitter HKK De Wojstap)

### Privacyverklaring De Wojstap

JUNI 2018

Indien je lid bent of wordt van Heemkundekring de Wojstap geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

#### Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Aard van het lidmaatschap (lid, gezinslid)

#### Verwijderen en aanpassen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen bij de secretaris van de Wojstap. Persoonsgegevens worden vernietigd binnen maximaal 12 maanden na het einde van het lidmaatschap, tenzij het op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

#### Waarom we gegevens nodig hebben

Heemkundevereniging De Wojstap verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de door de Wojstap georganiseerde activiteiten, nieuwsbrieven en dergelijke, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.
- je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het innen van de contributies en het opstellen van een ledenlijst. Deze ledenlijst is alleen beschikbaar voor de secretaris en penningmeester.

- je naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uitdrukkelijke toestemming van jou.

### **Delen met anderen**

Heemkundekring De Wojstap verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

### **Beveiliging**

Heemkundevereniging De Wojstap neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

### **Verwerking en beheer van de persoonsgegevens**

Secretaris en penningmeester zijn belast met het verwerken van de persoonsgegevens. De vice-voorzitter is het aanspreekpunt voor privacy- aangelegenheden binnen de vereniging.

### **Archief:**

#### **Nieuwe aanwinst:**



#### **Martien zat ondergedoken bij echtpaar Norbert Langemeijer, gemeente-secretaris, en in de Abdij. Ca. 25 pagina's gaan over Heeswijk-Dinther.**

(op woensdagmiddag te lezen in de Heemkamer;  
te koop in o.a. de boekhandel  
Abdij van Berne, €22,50)

Achterkant:

“De wereld stond volledig op zijn kop. Ik heb de dagboeken geschreven om het later niet te vergeten.” Aldus Martien van de Weijer, een katholieke negentienjarige jongeman toen hij in 1943 zijn woonplaats Haarlem ontvluchtte om te ontkomen aan de door de Duitse bezetter afgekondigde verplichte ‘Arbeitseinsatz’.

Hij en ook zijn broer Frans doken onder en verbleven in Udenhout, Haaren en Oisterwijk. Daar probeerden zij met hulp van de lokale bevolking uit handen van de Duitsers te blijven. Martien en Frans sloten zich aan bij het lokale verzet. Zij waren onder meer actief betrokken bij de geslaagde overval op het gemeentehuis van Haaren, waar de bevolkingsadministratie werd gestolen, maar ook bij het laten ontsporen van een Duitse trein op het traject Oisterwijk-Boxtel. Op enig moment werd Martien opgepakt en geïnterneerd in de Bossche gevangenis waar hij later toch weer onverwacht uit ontslagen werd. **De bevrijding, de komst van de geallieerden, maakte hij aan den lijve mee in Heeswijk-Dinther.** Zoekend naar zijn weg in het leven speelde bij hem tijdens deze verwarrende jaren ook de vraag of voor hem niet beter een leven als kloosterling weggelegd zou zijn. Een vraag die hij uiteindelijk met nee zou beantwoorden.

Tijdens deze roerige periode hield Martien van de Weijer vanaf mei 1943 twee jaar een dagboek bij, een persoonlijk én uniek document, want dagboeken van verzetslieden zijn om begrijpelijke redenen nauwelijks of niet voorhanden. In zijn dagboek vertelt hij als jongen van amper twintig jaar over zijn onderduikperiode, het voor hem als stedeling toch wonderlijke leven op het Brabantse platteland, de verzetsdaden en zijn geestelijke zoektocht. In dit boek zijn deze dagboek aantekeningen integraal opgenomen, voorzien van annotaties en kaderteksten van historicus Ad van den Oord om de teksten van toen in een voor de hedendaagse lezer herkenbaarder perspectief te plaatsen. Zo krijgt de lezer op een bijzondere wijze een indruk van hoe een opgroeiende jongeman de oorlogstijd beleefde en hoe die samen met anderen door verzetsactiviteiten zijn steentje probeerde bij te dragen aan het saboteren van de Duitsers om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een voorspoediger bevrijding van bezet Nederland.

Het boek bevat ook foto's die door Van de Weijer zelf zijn gemaakt en die nog niet eerder werden gepubliceerd.

### **Excursie Oirschot 9 juni 2018:**

Met 16 man vertrokken we 's morgens met de auto naar Oirschot.

Vanaf de markt in Oirschot gingen we naar het klooster Nazareth van de zusters Franciscanessen in de Koestraat. Daar werden we vriendelijk ontvangen door onze gids Alda. Zij leidde ons door het enorme klooster.



We werden eerst met koffie ontvangen in de bezoekersruimte. Op de vloer was de plek gemarkeerd waar vroeger de muur had gestaan, waar de zusters tijdens familiebezoek achter raampjes met tralies zaten. Zij waren in die tijd nog slotzusters. In de 60-er jaren begon de grote omwenteling in de R.K. kerk. De zusters hebben jarenlang onderwijs gegeven aan de MULO en de kweekschool voor zowel internen als externen.



We bezochten er de grote kapel welke dateert uit 1910, de kooruimte en andere vertrekken zoals de refter en het restaurant, dat op dit moment gesloten was. Ook de inwoners kunnen daar - tegen een gering bedrag - een maaltijd gebruiken. Daarna liepen we door de goed verzorgde en uitgebreide kloostertuin.



Na dit bezoek, dat wat uitliep, gebruikten we in "De burgemeester" een goed verzorgde koffietafel. Doordat er een grote bridgedrive bezig was duurde het wel lang voor we aan de lunch konden beginnen. We troffen het wel met onze gids Ton van Uden, want hij begon tijdens de lunch al over Oirschot te vertellen, zodat we hierdoor wat minder tijd verloren. Als eerste bezochten we de Gotische Sint Petruskerk op de markt. Daar staan het orgel en de preekstoel van de St. Pieterskerk uit 's-Hertogenbosch, welke in 1982 is gesloopt. Ook ander meubilair zoals de koorbanken komen van andere kerken.

Hierna brachten we een bezoek aan de uit de 12<sup>e</sup> eeuw stammende Boterkerk. Zo genoemd omdat hier vroeger vanwege de koelte de boter werd opgeslagen. Het kenmerkende van deze voormalige R.K. kerk is dat het dak de vorm en het uiterlijk heeft van de kiel van een schip. Hij is uit tufsteen opgetrokken in Romaanse stijl.

Hierna bezocht een deel van onze groep een terras en liepen de anderen nog even verder, waarbij ze ook de plaatselijke heemkamer bezochten. Tegen 17.00 uur vertrokken we weer naar huis.



Tekst en foto's: Peter Kriele

### Lief & leed:

- We condoleren de nabestaanden van Govert Juin en wensen hen sterkte met dit verlies.
- We wensen alle leden die met gezondheidsproblemen worstelen veel sterkte en een spoedig herstel.

De Heemkamer is elke woensdagmiddag vrij toegankelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur.

**Graag tot ziens in de Heemkamer.**