



Heemkamer: Raadhuisplein 21 a - 5473 GC – Dinther (357471). Secretariaat: Oranjestraat 1 5473 EV – H-Dinther (293096).
e-mail: secretariaat@dewojstap.nl website: www.dewojstap.nl

Nieuwsbrief maart 2024 nummer 3

De Wojstap maakt duizenden bidprentjes openbaar

Heemkundekring De Wojstap uit Heeswijk-Dinther publiceert vanaf 27 maart 2024 duizenden bidprentjes op de website www.dewojstap.nl

Voor iedereen die een stamboom onderzoekt of om een andere reden historische data verzamelt, zijn bidprentjes een belangrijke bron van informatie. Soms bevat een prentje allerlei gegevens over een persoon met een foto of afbeelding. Bidprentjes zijn heden ten dage tevens gedachtenisprentjes of herdenkingskaartjes. Als je je stamboom met een afdruk van bidprentjes kunt verfraaien, maakt dat het uiteindelijke resultaat veel aantrekkelijker.

Vanaf de oprichting van Heemkundekring De Wojstap, ruim 40 jaar geleden, zijn er bidprentjes verzameld. Er zijn hele oude prentjes bij, zelfs van mensen die meer dan tweehonderd jaar geleden geboren zijn. De afgelopen maanden hebben enkele leden van de Heemkundekring vele uren besteed aan het digitaliseren van de alle bidprentjes van overledenen uit Dinther, Heeswijk en Loosbroek. Die bidprentjes zijn allereerst gesorteerd en in mappen gearchiveerd om daarna gefotografeerd en ondergebracht te worden in een digitale bibliotheek. Deze digitale bibliotheek is te raadplegen op de website door te klikken op de knop 'beeldbank' en daarna de knop 'bidprentjes'.

U zult zien dat er een soort naslagwerk is ontstaan, dat tegelijkertijd een digitale herdenkingsplaats geworden is voor mensen die in Heeswijk, Dinther en Loosbroek hebben geleefd. Dezelfde bidprentjes zijn ook in de Heemkamer te raadplegen in de papieren versie. Tevens wil de Heemkundekring graag bidprentjes van u ontvangen! De Heemkamer is iedere woensdag geopend is van 14.00 tot 16.00 uur. Adres: Raadhuisplein 21a in Heeswijk-Dinther.

Na de algemene ledenvergadering op woensdag 27 maart wordt de film 'De Schakel' vertoond.

'De Schakel' is een oorlogsdocumentaire waarin 14 mensen vertellen over hun ervaringen gedurende de bevrijding van onze regio.

Ze vertellen over bijzondere gebeurtenissen die ze mee maakten in de september- en oktoberdagen van 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In deze film komt Mien Potters aan het woord. Zij zag op 17 september 1944 rond half twee hoe de lucht zich vulde met soldaten aan een parachute. En hoe een Amerikaanse soldaat, net geland met zijn parachute, wordt doorgeschoten door een Duitser.

Dinsdag 23 en donderdag 25 april 2024 zijn er weer twee filmavonden.

Op beide avonden zal dezelfde film 'HaaDee 24/24', worden vertoond in de heemkamer. Het dagelijkse leven in Heeswijk-Dinther op zomaar een dag in 2014 vastleggen. Dat was het uitgangspunt. De voorbereidingen namen ruim een jaar in beslag, maar op 24 april was het zover: zeven camera's gingen 24 uur op pad om het gewone leven vast te leggen. Het resultaat is een schitterende film die we 10 jaar na dato op groot scherm opnieuw vertonen. *Als u aanwezig wilt zijn, dan moet u zich voor 15 april aanmelden bij het secretariaat. Voor leden is de toegang €3,- niet-leden betalen €5 --.*

[Graag tot ziens in de Heemkamer.](#)