

Lezing over Oorlog in het Maasland

Heemkundekring De Wojstap organiseert een lezing door Henk Buijks over oorlogen in het Maasland.

Datum: woensdag 29 april 2026

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Raadhuisplein 21a, Heeswijk-Dinther

Oorlog in het Maasland

In 2025, 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, vierde Nederland “80 jaar vrijheid”. En de 70-plussers, in 2025 een heel eind op weg naar de 80, realiseerden zich dat zij hier nooit oorlog hadden meegemaakt. Zou het voor hen zo blijven? Geen comfortabele vraagstelling anno 2026, met wereldleiders zoals Trump, Poetin en Netanyahu!



Zeker is wel dat vanaf 1360 tot ongeveer 1850 veel generaties Noordoost-Brabanders werden geconfronteerd met oorlogsgeweld dichtbij, vooral de mensen buiten de ommuurde steden. De Maasdorpen kregen bovendien te maken met overstromingen, want in oorlogstijd werden de dijken niet onderhouden. Niettemin kreeg Oss in 1399 stadsrechten, overigens wel dankzij een jarenlange oorlog met het nabije Gelre!

Ook Heeswijk en Dinther kregen ongevraagd bezoek van soldaten van elders, in de 16^e eeuw onder leiding van de beruchte Maarten van Rossum! En in Rampjaar 1672 bivakkeerde de Franse koning Lodewijk XIV enkele dagen in het kasteel van Heeswijk. In oorlogstijd braken ook besmettelijke ziekten uit. Zo noteerde de pastoor van Dinther in oktober 1676: “dissenteria regnat”, de dysenterie heerst. Dysenterie ofwel rodeloop, een echte soldatenziekte, kostte toen ook duizenden inwoners van Noordoost-Brabant en Limburg het leven.

Pittige kost dus, deze presentatie van Henk Buijks bij De Wojstap op 29 april! Maar zeker een bezoek waard! Voor leden van Heemkundekring De Wojstap is de lezing gratis.

Niet-leden betalen € 3,00.